

HOOFDSTUK V

Het zout der aarde

GEACTUALISEERDE VERSIE

Voorwaarts.....mars!

Uitroep van iedere chef die iets in beweging zet

Het zout der aarde

Matteüs 5,13–15

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten, maar je zet haar op de kandelaar, en dan schijnt ze voor allen in huis.

“Het zout van de aarde zijn”: welk een doeltreffende opdracht, en dit in zo weinig woorden. Meer bitzuiest zijn is niet mogelijk. Ik die van mensen houd die zowel snel denken als zich snel weten uit te drukken, ontmoet hier mijn meester. Welk contrast na de uitspraken over de zachtmoedige, de barmhartige en de vredestitcher. Watson snelt me ter hulp met boeiende notities.

In het jaar 30 werd aan zout een veel grotere waarde toegekend dan in onze tijd. Denk maar aan de karavanen die met hun kamelen de woestijnen doorkruisten om de kostbare zoutplaten te vervoeren. Denk maar aan het harde labeur in de brandende zon bij de zoutwinning aan de rand van de zee of in diepe mijnen. Zout is zowel ordinair als buitengewoon, het bezit vele eigenschappen tegelijkertijd:

- ♦ *Het prikkelt de smaakpapillen zodat het voedsel lekkerder wordt.*
- ♦ *Het helpt bij een verkoudheid, verbetert de mondhygiëne en kan dehydratatie voorkomen.*

- ♦ *Het diende als bewaarmiddel van voedingswaren vóór de komst van de koelkast.*
- ♦ *Het was een ruilmiddel, het woord salaris is er van afgeleid.*

“Het zout van de aarde zijn” is dus verre van banaal. Het vraagt de nodige doordachtheid. Zout heeft de eigenschap door te dringen tot in het hart van de materie waaraan het wordt toegevoegd. Het blijft nooit aan de zijlijn staan. Daarom symboliseert het tegelijk een discreet handelen en iets dat smaak geeft.

Zou elk team geen leider willen die zowel de discrete als actieve eigenschappen van het zout bezit? Reeds tweeduizend jaar vóór Baden Powell, stichter van de scouts, tweeduizend jaar vóór die honderden boeken geschreven werden over management, pakte Jezus al uit met een model met alle kans op succes. Persoonlijk verkies ik ook een mentor die zich inspant om met mij op één lijn te zitten boven een leider die vanuit zijn ivoren toren bestuurt. Ik ben het overdadig gezag beu, geef mij dan liever veel zout!